

# Live aboard.

Efter 6 dages live aboard havde vi taget afsked med de 3 fra København, nu var der så tid til at slappe lidt af ved pølen og stranden. I forbindelse med hotellet var der et dykkercenter, så nu da vi var der alligevel, var vi lige forbi der for at se priser på dag turer. De ville have 55 US\$ pr dag inkl. bly, luft og 2 dyk, og så skulle vi selv sørge for mad og drikke. Med det som udgangs punkt blev der indledt forhandlinger med ham, der havde den båd, vi lige havde været ude med. Det endte med, at vi fik båden i 4 dage for 1000 US\$ inkl. bly, luft, forplejning, drikke og så mange dyk om dagen som vi ville. Så her stod vi 3 danske dykkere med en båd med en besætning på 5 mand inkl. guide.

Lørdag den 28/04-01 tog vi af sted igen, denne gang syd for Hurghada. Vi havde det første dyk, ved et sted der hedder Ras Disha, i starten var det en koral bevokset skråning, der skrånede i dybet med ca. 70-80 grader. Vi dykkede først ned på 26 meter, og var der i ca. 15 minutter for derefter stille og roligt at svømme op til 10 meter, hvor vi så tilbragte resten af dykket i mellem 5 og 10 meter. Da vi kom ned på de 26 meter, kom der en ørne rokke forbi os. Lidt efter så vi 4 hvid tippet rev hajer, 1 sort tippet rev haj, 1 Barakuda på ca. 2 meter, og nogle ål som kun lever i røde havet, de lever i nogle rør i sandbunden og står så og svajer som en skov af sø græs, indtil vi kom for tæt på, så trak de sig ned i bunden. Til slut på dykket lå vi ved en stor sten, der lå på en helt hvid sandbund, her var der mange sjove små fisk, vi blev faktisk indhyllet i en stime små glas fisk, det var en helt fantastisk oplevelse. Vi mødte også en masse begynder dykkere inde på det lave vand. Jeg var hele tiden ved at tabe min automat ( læs sut ) af grin, for de kom tumlende forbi os mere eller mindre ( mest mindre ) godt afbalanceret, en havde flasken hængende i automatslangen, en såkaldt instruktør hang bag på en af eleverne. På trods af det noget kaotiske møde med de andre dykkere var det et fedt dyk. Da vi kom op og fik vores udstyr af og skiftet flaske, var der serveret frokost, da den var indtaget, hastede vi videre til det næste dykkersted, det hed Ras abu soma og var også et drop off dyk. Her så vi dog ingen store fisk, men der var massere af små og flotte fisk, vi så dog en murene på ca. 2 meters længde. Det der fascinerede mig mest på det dyk var, at da vi hang og svævede på 18 meter, så kunne vi se bunden nede på 50 –60 meter, det er jo ikke den slags, vi er vant til at kunne her hjemme. Igen blev dykket foretaget efter multi level metoden, vi havde da også et dyk på 53 minutter. Herefter gik det videre til der, hvor vi skulle dykke nat dykket, det var ved et sted der hedder ”The 7 pinnacles”.

Det er et sted, hvor der er 7 koral søjler som rager op fra sandbunden fra 12 meter til lige under overfladen. Der var et fantastisk mylder af fisk her, så der var massere at se på. Jeg så min første stenfish her. Hold da helt k... hvor den er grim, den faldt så godt ind med baggrunden, at jeg først kunne se den på 1 meters afstand efter, at guiden havde udpeget den for os. Guiden prøvede at lokke en 2 meters murene ud af dens hule ved at nusse den under dens hage, men det ville den ikke være med til, så vi lod den være. Da vi kom op, sagde guiden, at man godt kunne lokke dem ud på den måde, men det var lige som med kvinder, at det ikke er alle, der kan lide at blive nusset, og man kan sagtens se på dem, om de kan lide det eller ikke, hvis man så stoppede i tide, så kunne man undgå de mere voldsomme advarsler. Vi så også 2 spanske dansere ( det er altså en ”nøgen” snegl ), og så var der lidt morild ikke meget i forhold til her hjemme, men det var ifølge guiden meget der. Efter at vi var kommet op, og havde fået stuvet udstyret af vejen samt et bad under bruseren, var der serveret aftens mad, mens vi riggede af, havde besætningen sejlet til der, hvor vi skulle ligge for

natten. Da besætningen var den samme som ugen før, så var maden lige så god, vi spiste også alle alt for meget igen.

Den næste morgen sejlede vi til Panorama reef, det er et rev som ligger ude i den dybe del af røde havet, bunden var ca. på 200 m., vi blev dog på de til tider næsten lodrette koralvæge. Her ude var der en chance for, at se de store fisk men dem så vi desværre ikke noget til. Da vi skulle til at springe i vandet, sprang jeg den ene hæl rem på min ene svømmefod, hvad gør man så, når man lige som har "glemt" at få en ekstra med. Man låner bare et andet par, Per Mikkelsen havde heldigvis taget sine indendørs finder med også, og dem kunne jeg godt passe, så jeg tog lige et par sokker på, så de sad godt fast, og så var det ellers i vandet. Det var nu helt fedt, for vi dykkede ned til 22 m. dybde og var i alt i vandet i 48 minutter, og jeg frøs slet ikke på tærne, Vandet var jo stadig 24 – 25 grader. De sidste 15 minutter af dykket var der en sort finnet Baracuda, der svømmede foran os og 5 m. tættere på overfladen, det var nu en helt flot oplevelse. Lige inden at vi skulle til, at afslutte dykket kom der en hav skildpadde forbi, FEDT.

Da jeg kom op, havde kokken syet min hæl rem sammen med fiske snøre, og den var igen (næsten) lige så god som ny. Den holdt for resten til resten af dykkene der nede plus et par stykker her hjemme, det var jo ikke sådan lige, at købe et par nye for de koster den uhyrlige sum af 35 kr. pr. stk.

På 2 dyk kom vi næsten hele vejen rundt om Panorama reef, og det var først i det 2. dyk, at jeg så en hvid tippet rev haj, men vi havde nu alligevel 2 rigtig gode dyk. Men vi havde endnu ikke set nogle hammerhajer, hvilket vi også gjorde klart for vores guide, men han smilede bare så sjovt til os uden, at kommentere det yderlige.

Vi havde bedt om ikke at få flere nat dyk, for så spændende var de nu heller ikke, så vi havde vores 3. dyk inden, det blev mørkt. Vi dykkede på et rev, der var opbygget på en anderledes måde, det bestod mest af pore koraller og mountain koraller, så det lignede mest store drypsten, der var vokset op nede fra. Revet var lavet af en masse små søjler, så der var en masse små fisk, der levede nede i mellem korallerne, så det var dejligt anderledes og rigtigt flot.

Vi var dog ikke alene på revet, for der var en anden båd med 16 Russer og 2 guider ombord. Vores guide fortalte os, at hans firma ikke mere ville være guider for Russer, for de kom med nogle flotte beviser og massere af nyt udstyr, men de dykkede som om, at det var første gang, at de var i vandet. Vores guide havde engang været nede på 57 m. for at fortælle en Russer, at nu var det med at finde overfladen, da de kom op, fik guiden en skideballe, for Russeren havde jo stadig mere luft tilbage i flasken. Glemte jeg at fortælle, at der blev dykket med 12 L flasker. Kort fortalt så skulle de bare til bunden, at der så var 100 m. dybt gjorde ikke så meget.

Vi ankrede op i læ siden af revet for næste morgen, skulle vi ud på et vrage, der ikke lå så langt fra der, hvor vi havde dykket sidst. Den næste morgen var Russerne hurtigst til at komme ud til vrage, men vi var jo kun 4, der skulle i, så vi nåede at komme i vandet lang tid før dem. Vi skulle dykke på vrage af M/F Salem Express, det var en færge som sejlede fra Mekka til Safax med pilgrimme. Den 16/12-91 ville færgen lige spare lidt tid og ville sejle inden om et rev, men de sejlede i stedet ind i revet med fuld fart og sank på få minutter, der omkom 510 personer ved forliset og kun 180 overlevede. Mange af dem der døde ligger stadig inde i vrage, så vi måtte love guiden, at vi ikke ville gå ind i vrage.

Da vi kom ned fik vi lidt af en overraskelse, for 3 af rednings bådene var stadig fastgjort til skibet med deres løfte wire men, da vrage lå på styrbord side, stod rednings bådene på bunden ved siden af vrage, der lå også skallerne af en oppustelig flåde.

Det var nu et helt fint vrage, og da det kun har ligget der i 10 år, var det ikke begroet ret meget. På bunden ved siden af vrage var der en masse ting fra færgen, fjernsyn m.m. vi var ikke i tvivl om, hvor færgen havde ramt revet, for bov visiret var slået op og 5 m. agten for stævnen, var pladerne i skibssiden krøllet som en øl dåse, der er presset sammen.

Det var et fedt dyk med en god sigt ( ca. 50 meter, vrage er 100 m. langt, når vi lå på midten af det, kunne vi se begge ender ), men den gode sigt forsvandt da russerne arriverede, nu var der lige pludselig bobler over alt, og folk der kom væltende over alt, i starten dog mest ved bunden, lidt senere skulle de også ind, hvor det kunne lade sig gøre. Jeg måtte holde godt fast i sutten for ikke, at spytte den ud af munden i mit grine anfald. Da vi lå på 5 meter for at lave et sikkerheds deko, kom en af russernes guider op ad bund tovet med en russer for at lave deko, og hvis guiden ikke havde stoppet russeren, så var han gået lige til overfladen. Da vi kom op i vores båd, kunne jeg godt forstå vores guides holdning til ikke at have noget med russere at gøre.

Efter en solidt gang morgenmad var det afgang til næste dykkersted, da turen skulle slutte den næste dag, så sejlede vi tilbage mod Hurghada. På vej til "The 7 pinnacles", hvor vi skulle dykke igen, men denne gang om dagen, det gjorde ikke stedet dårligere, fangede vi en tunfisk på ca. 12 kg., den smagte nu helt godt, da vi fik den til aftens mad. Men det var næsten med livet som indsats at dykke der, for dykker bådene sejlede om ørerne på os, så når vi skulle holde sikkerheds deko, så foregik det på 5 m. og inde under vores båd, for så var vi da i rimelig sikkerhed for diverse propeller. Det sidste dyk den dag var ikke noget at skrive hjem om, dårlig sigt ( under 15 m. ) og ikke ret mange fisk samt et koralrev, hvor halvdelen af korallerne var døde.

Det første dyk den sidste dag var i et område, hvor man skal betale 5 US\$ for at dykke om dagen ( Det er for at reducere antallet af dykkere i bestemte områder ), men guiden sagde at, hvis vi dykkede der tidligt om morgnen, så var politiet der kontrollere det ikke kommet der ud endnu. Så vi sprang i vandet kl. 0723 og var oppe igen kl. 0803. Det var et fedt dyk, vi sprang næsten lige ned i en hav skildpadde, på 20 – 30 m. var der store skove, af koral gorgonier som var utrolige flotte, og så mødte vi en kuglefisk, som guiden fik til at puste sig op, den spillede vi så lidt boldt med, inden vi lod den være igen. Der var jo selvfølgelig alle de andre flotte fisk, som jeg ville blive helt forpustet af, at skulle beskrive her så det springer jeg over.

Det sidste dyk havde vi på et af de rev, hvor dag turs bådene kommer ud til. Da vi lagde os ved revet, var vi den første båd der, vi havde dog behov for at gasse lidt af, inden vi skulle i igen. 3 timer senere var der 9 både med en hulens masse af dykker på hver. På trods af at revet var så besøgt, var det i en god tilstand, og der var meget at se på, bl.a. så jeg en instruktør, der kom svømmende på 8 m. vand med en elev i hver hånd, det er der ikke noget mærkeligt i, men det så ganske ud til, at han holdt dem nede, så efter en del hovedrysten fra min side var jeg i stand til at fortsætte mit dyk. Jeg nåede for resten her på det sidste dyk at svømme sammen med en stor flok af Baracudaer, O.K. de var kun 0.5 m. lange, men de var der.

På revet var der en masse gange og sprækker, som vi kunne svømme ind i mellem, der var nu også fantastisk mange fisk der.

Det var et fedt dyk som blev trukket lige til det sidste ( 1 time under vand ). Da vi kom op, var der lige pludselig 11 dykker både til ankers ved revet, så jeg er så småt ved at tilslutte mig devisen "NO BUBBLES NO TROUBLES".

Da vi var kommet tilbage til vores hotel, havde vi 2 dage, inden vi skulle flyve hjem igen. Det blev til en del afslapning ved stranden samt ture ind til byen om aftenen. Per Mikkelsen og jeg brugte

også de 2 dage til at stikke til Per Degn, for han mente at bare det, at han kom hjem til Trine var nok i sig selv, det var vi 2 andre jo ikke helt enig med ham om. Det endte da også med, at Per Degn købte en pæn halskæde til Trine. Så kom ikke her og sig at gruppepres ikke virker.

Hvis der er nogle, der går rundt og påtænker at tage dykkercertifikat i Hurghada, så kan jeg, med det jeg så dernede, kun fraråde det på det kraftigste. Sikkerhed er en by i det tidligere USSR. Selv os mere erfarende dykkere skal tænke sig godt om, inden man gør noget, for der bliver ikke holdt særligt godt ( læs intet ) udkik fra båden når vi dykkede, dvs. at man skal kunne rede sig selv, da man ikke skal regne med assistance fra båden.

Det kan jo også være, at de som jeg har troet var elever, ”kun ” var på intro til dykning, men hvad laver de på 12 m.

På trods af dette havde vi haft en rigtig god dykker tur med 10 dage live aboard. Jeg havde haft 24 dyk og de sidste 4 dage, havde jeg været 8 timer under vand. På hele turen løb det for mit vedkommende op i 15 timer 40 minutter under vand.

Jeg kan kun sige en ting PRØV DET.

MVH Olsen.